

Dansend hart

Steminvocatie



De nieuwe geboorte is een geboorte naar binnen.

'Niet vele mensen, maar de mens wil geboren worden'

De grootste vreugde is te worden wie je bedoeld bent te zijn. Iedereen is uniek en heeft iets unieks te geven. Wat is het, wat je hart doet dansen? Je innerlijke kompas is je levensverlangen én je voorstellingskracht, de kracht om alles voor mogelijk te houden. Wat is het wat je hart bezielt?

Voel je uitgenodigd in het KlankAtelier, een prachtige ruimte met een wijds uitzicht en een veilige, stille sfeer je scheppingslied te zingen, het avontuur van de kracht van je stem en de ontmoeting met je Zelf in je stemklank aan te gaan. In oude mythen en verhalen wordt verteld, hoe de goden de wereld, die zij zich voorstelden, in de werkelijkheid hebben gezongen. Daarin wordt een diepe kennis over de betekenis van de stem met betrekking tot het in contact komen met je levensintentie tot uitdrukking gebracht. Je bent zelf de schepper! Wat wil jij nu in je leven creëren, uitnodigen, bewust worden, kracht bij zetten? Voel je uitgenodigd je levenslied te zingen. Ik wil je vanuit mijn ervaring en met een luisterend oor begeleiden in jou eenmalige steminvocatie. Duur. 2 uur; Kosten: 100.-



Carina Eckes, Praktijk voor Zelfgenezing, Luisterend – Helend Zingen en Essentie Coaching,
KlankAtelier, Meester Frankstraat 21, 8812 JM Peins, 0517-235649, trespirit@online.nl,
www.cantocanto.nl

